

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.mirraheze.org/wi...s_Chrysostomus

Johannes Chrysostomus (c. 349-407) was een vooraanstaand opziener, herder, leraar en vruchtbaar schrijver in de christenheid in de vierde eeuw. Zijn bijnaam *Chrysostomus* ('Guldenmond') kreeg hij om zijn welsprekendheid. Hij hield de apostel Paulus in hoge achting.

Hij werd ca. 349 na Chr. geboren in Antiochië. In 372 werd hij gedoopt. In 381 werd hij tot diaken gewijd en in 386 tot ouderling. In 397 werd hij patriarch van Constantinopel.

Onderweg naar zijn tweede ballingsoord, zwaar aangeslagen en zwak door ontberingen, stierf hij op 14 september 407. Zijn laatste woorden waren: "God zij voor alles geprezen".

In de [Rooms-katholieke kerk](#) werd hij in 1568 tot kerkleraar verheven en later tot patroon van de christelijke predikers benoemd.

Bron

De afbeelding behoort tot het publieke domein; [bronpagina](#) op Wikimedia.org

