



Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/Moeder_Teresa

Moeder Teresa (1910-1997) werd als *Agnes Gonxha Bojaxhiu* geboren in Macedonië. De rooms-katholieke zuster stichtte de liefdadige orde van de *Zusters van Naastenliefde*. Ze werkte onder de ellendigen en armen in Calcutta in India en vernoemde zich daar naar de vrome Franse zuster Teresia van Lisieux (1873-1897). In 1979 ontving zij de nobelprijs voor de vrede.



Motto van Teresa:

De vrucht van stilte is het gebed.

De vrucht van het gebed is geloof.

De vrucht van het geloof is liefde.

De vrucht van liefde is dienstbaarheid.

De vrucht van dienstbaarheid is vrede.

Verwijzingen

- Woorden uit haar eigen mond: http://www.godtube.com/view_video.php?viewkey=9e9b3ca1aeef3c44be49 (Engelse video)
- <http://www.geloofenleven.be/MoederTheresa.pps#1> (uitspraken in het Nederlands, Powerpoint-document)