

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Boof>

Een **boot** is een vervoermiddel dat in de [Bijbel](#) dikwijls wordt genoemd. [God](#) beval Noach een boot te bouwen, opdat hij en zijn familie behouden zouden worden tijdens de zondvloed die zou komen. De boot zou bekend worden als de [Ark van Noach](#).

De profeet Jona nam een boot naar Tarsis, maar moest onderweg, om de bemanning te redden, over boord worden geworpen. Door Gods voorzienigheid, die een grote vis zond, bracht de profeet het er levend af.

Vanuit een boot leerde de [Heer Jezus](#) bij een bepaalde gelegenheid de menigte die op de oever stond.

De Heer Jezus sliep in een boot, terwijl de meevarende discipelen in paniek raakten wegens de storm die hun schip op het meer van Galilea teisterde. Ze wekten Hem, waarna Hij de wind deed liggen.

De Heiland kwam vanaf een berg zijn leerlingen tegemoet, die in een boot in een storm op het meer van Galilea waren. Hij ging aan boord en de storm bedaarde.

Varen in een boot is een symbool van het leven in deze wereld, met haar figuurlijke klippen en stormen. Ons leven is een reis naar de eeuwigheid. De hoop van de gelovigen is gebaseerd op de beloften van God en die [hoop](#) is als een anker van de [ziel](#). Onze boot is verankerd in de [hemel](#), onze bestemming.

Heb 6:18 ... een sterke vertroosting hebben, wij die de toevlucht hebben genomen om de voorgestelde hoop aan te grijpen.

Heb 6:19 Deze hebben wij als een anker van de ziel, dat zeker en vast is en ingaat tot binnen het voorhangsel,

Heb 6:20 waar Jezus als voorloper voor ons is ingegaan, ...

(TELOS)

We mogen vanuit het geloof in onze Redder en Zaligmaker afhankelijk leven, Hem laten sturen en leiden. Elke dag weer.

Het volgende gedicht en lied is gecomponeerd door de Zuid-Afrikaanse zanger Piet Smit.

Seilboot

My lewe is 'n seilboot wat ver op reis moet gaan
en Jesus is my Stuurman wat aan die roer bly staan
God se plan vir my lewe is die wydheid van die see
en die winde wat my aandryf is die Gees wat Hy my gee

Daarom span ek my seile voor die Heilige Gees
want waar hierdie wind my waai is presies waar ek wil wees

En Jesus stuur my skip sekuur oor God se osean



Piet Smit zingt het lied Seilboot. Videofilm op Youtube, duur 3 minuten.

en so kom ek eendag veilig by my eindbestemming
aan

Golgotha se kruishout is die boegspriet aan die
hoof
en die pik tussen die planke is die seel van my
geloof

Somtyds moet ek koers kies met 'n skuins hoek
teen die wind
maar met so 'n goeie Stuurman sal ek weer my
rigting vin
Somtyds is daar storms en soms is die wind weer
stil
want die draai van die seisoene word bepaal deur
God se wil

En al kraak die mas en die toue teen die wind se
volle krag
al stamp die boeg teen die golwe, ek weet wat op
my wag
Soms voel ek hoe die balke teen die stormkragte
kreun
en somtyds skep ek water maar ek weet waar gaan
ek heen

En ek laai God se liefde soos 'n skatkis aan boord
bepaal die rigting van my reis met die kaart van sy
Woord

En ek span al my seile voor die Heilige Gees
want waar hierdie Wind my waai is presies waar
ek wil wees
En Jesus stuur my skip sekuur oor God se osean
tot ek eendag in volmaaktheid - op die hemelhawe
staan

Bron

[De Vredesduif, jan. 2010](#) (pdf-bestand). Nieuwsbrief van de Vredeskerk van Hervormd Veenendaal.

(Verrijk Christipedia door uw kennis of informatie toe te voegen.)