

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Pontus>

**Pontus** was een landstreek in Klein-Azië. In 63 v.Chr. was Pontus met de aangrenzende streek Bithynië samengegaan in de Romeinse provincie *Pontus en Bithynië*. Pontus wordt op drie plaatsen in de Schrift genoemd (Hand 2:9; 18:2; 1 Petr. 1:1).



Kaart: de provincie Pontus en Bithynië lag in het noord-westen van het huidige Turkije <sup>[1]</sup>

In Pontus bevonden zich Joodse gemeenten in de 'verstrooiing'. Joden uit Pontus hoorden op de Pinksterdag de Geestvervulde gelovigen spreken:

*Hnd 2:8 Hoe horen wij hen dan ieder van ons in zijn eigen taal waarin wij geboren zijn?*

*Hnd 2:9 Parthen, Meden en Elamieten, en de bewoners van Mesopotamie, Judea en Kappadocie, Pontus en Asia,*

*Hnd 2:10 Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van Libie bij Cyrene, en de hier woonachtige Romeinen, zowel*

*Joden als proselieten,*

*Hnd 2:11 Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken.*

(TELOS)

Uit Pontus afkomstig was Aquila, een vriend van de apostel Paulus.

*Hnd 18:2 En hij (=Paulus) vond een Jood genaamd Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs uit Italië was gekomen, met zijn vrouw Priscilla;...*

(TELOS)

Ook in Pontus kwam het christendom. De apostel Petrus schreef zijn eerste brief aan, onder andere, gelovigen in Pontus.

*1Pe 1:1 Petrus, apostel van Jezus Christus aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatie, Kappadocie, Asia, en Bithynie,*

(TELOS)

## Voetnoten

[1.?](#) Kaart ontleend van Zaine Ridling (red.), Bible Atlas. Access Foundation. De gebruiksvergunning is: attribution, non-commercial.

(Verrijk Christipedia door uw/jouw kennis of informatie toe te voegen en help mee om de tekst te verbeteren).