

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Silvanus>

**Silvanus** was een gelovige die [Jezus Christus](#) predikte in [Korinthe](#) en daar met [Paulus](#) de twee brieven aan de Thessalonicenzen schreef. Silvanus is dezelfde persoon als [Silas](#).

De **naam** Silvanus (Grieks: Σιλβανος, Silouanos) komt uit het Latijn en is een Latijnse vorm van Silas. De eigennaam Silvanus betekent 'bosachtig' en wordt 4 maal genoemd in het [Nieuwe Testament](#). Door de volgende passages te vergelijken met het verslag van Paulus' tweede zendingsreis is het duidelijk dat de apostel met de naam Silvanus verwijst naar Silas (zie aldaar): 2 Kor. 1: 19; 1 Thess. 1: 1, 2 Thess. 1: 1. De naam Silas wordt in het Nieuwe Testament vaker gebruikt dan Silvanus.

Of de apostel [Petrus](#) met 'Silvanus' verwijst naar dezelfde persoon is niet bekend (1 Peter 5: 12).

Met Paulus en Timotheüs **verkondigde** Silvanus Jezus Christus:

*2Co 1:19 Want de Zoon van God, Jezus Christus, die onder u door ons gepredikt is, door mij en Silvanus en Timotheus, ...*  
(TELOS)

Met Paulus en Timotheüs schreef hij de twee **brieven** aan de Thessalonikers.

*1Th 1:1 Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonikers in God de Vader en de Heer Jezus Christus: genade zij u en vrede!*  
*2Th 1:1 Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonikers in God onze Vader en de Heer Jezus Christus:*  
(TELOS)

## Bronnen

*A New and Concise Bible Dictionary* (George Morris, 1899) s.v. Silvanus