

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wi...artha_Gautama

Boeddha is de titel waarmee de stichter van het boeddhisme, de Indische prins Siddhartha Gautama (ca. 560 – ca. 480 v.C.)^[1], het meest wordt aangeduid. De titel “Boeddha” betekent “de verlichte”, d.w.z. “de tot inzicht ontwaakte”.

Boeddha stamde uit het adellijk geslacht van de Sakya's. Onder de indruk van het menselijk leed verliet hij op 29-jarige leeftijd het hofleven en wijdde zich aan meditatie, totdat hij het volledige inzicht had verkregen. Zijn inzicht begon hij in Benares te verkondigen. Hij noemde zichzelf later veelal “de wijze uit het geslacht Sakya” (Sakyamuni, of Sjakjamoeni). Boeddha zelf heeft geen geschriften nagelaten.

Voetnoten

¹.? De opgaven van de tijd van zijn leven in de bronnen zijn verschillend.

(Verrijk Christipedia door uw/jouw kennis of informatie toe te voegen. Help mee om de tekst te verbeteren)