

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Barabbas>

**Barabbas** was de [gevangene](#) die in plaats van de [Heer Jezus](#) in vrijheid werd gesteld door de Romeinse stadhouder.

**Schriftplaatsen.** Van hem staat geschreven in Matth. 27:16v; Marc. 15:7v; Luc. 23:18 vv.; Joh. 18:40.

**Naam.** Zijn naam betekent 'zoon van Abba', d.w.z. 'zoon van vader' of 'vaderszoon'. Volgens een deel der bijbelhandschriften heette hij eigenlijk *Jezus Barabbas* en het is zeer wel mogelijk, dat juist deze overeenkomst van naam de priesters het eerst op het denkbeeld bracht om die man tegenover de Heiland te plaatsen. Latere afschrijvers van het [Nieuwe Testament](#) lieten dan de naam van Jezus weg.

**Misdaad.** Barabbas werd gevangen genomen, omdat hij betrokken was bij een oproer en een moord. Johannes noemt hem 'een rover' (Joh. 18:40).

*Joh 18:40 Zij dan riepen opnieuw en zeiden: Niet Hem, maar Barabbas! Barabbas nu was een rover. (TELOS)*

**Vrijlating.** Johannes Bij het verhoor van Jezus voor [Pilatus](#) beriep deze landvoogd zich op een gewoonte van onzekere oorsprong (volgens sommigen wijst het woord van Pilatus „Gij hebt een gewoonte dat" enz. op een Joodse oorsprong), bij de Romeinse stadhouder van [Judea](#) in gebruik om op [Pasen](#) een gevangene vrij te laten, dien het volk wilde. De landvoogd trachtte hierdoor de beslissing van Jezus' lot van zich af te schuiven en met behulp van het volk de Heiland uit de handen van de overpriesters te redden. Tevergeefs. Deze overreedden het volk, dat zij Barabbas zouden kiezen, die kort te voren gevangen was genomen.



Afbeelding<sup>[1]</sup>: Barabbas door het volk verkozen boven Jezus (links op achtergrond)

Toen het volk de oproermaker en moordenaar boven de Verlosser verkoos, besliste het over zijn toekomst. De Messiasmoord zou desastreuze gevolgen Israël hebben.

**Een Sicariër?** In die tijd waren er duizenden bandieten, Sicariën, ook gespeld Sicarii of Sicariërs, ('dolkmannen', dat zijn lieden met de dolk), die niet slechts roven pleegden maar ook voortdurend kleine oorlogen met de Romeinen voerden. Misschien was Barabbas, gevangengenomen bij een oproer (!) en moord, één van hen en bezat hij meer dan andere gevangenen de sympathie van het volk, zodat het niet moeilijk viel om de hartstochten voor hem in beweging to brengen ten nadele van de zachtmoedige Heiland, die voor de staatkundige bevrijding van het volk nooit iets had willen doen.

## Bronnen

In de eerste versie van dit artikel is tekst verwerkt uit: Ed. Rhiem, C.H. van Rhijn (red.), *Bijbelsch woordenboek voor ontwikkelde lezers der Heilige Schriften*, s.v. Barabbas. Utrecht: Kemink & Zoon, z.j.

## Voetnoten

**1.?** Afbeelding komt uit *The Bible and its Story Taught by One Thousand Picture Lessons*, onder redactie van Charles F. Horne en Julius A. Bewer, gepubliceerd in 1910.