

Sin, ook geschreven *Zin*, is de naam van de woestijn tussen Elim en de [Sinai](#). Daar legerden zich de [Israëlieten](#), een maand nadat ze uit Egypteland waren vertrokken, en daar werden zij verzadigd met kwartels en manna.

Ex 16:1 Zij braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt. [Dat was] op de vijftiende dag van de tweede maand nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken. (HSV)

Van de woestijn Zin (Sin) af. verkenden de twaalf verspieders het beloofde land Kanaän

Nu 13:21 Zij gingen op weg en verkenden het land, van de woestijn Zin tot Rehob, bij Lebo-Hamath. (HSV)

De woestijn Sin wordt in vier **Schriftplaatsen** genoemd: Ex. 16:1; 17:1; Num. 33:11-12.

De naam Sin **betekent** ‘doorn’ of ‘klei’.

De hoedanigheid van de woestijn wordt getekent door het gemor van de Israëlieten tegen Mozes en Aäron:

Nu 20:5 En waarom hebt gijlieden ons doen optrekken uit Egypte, om ons te brengen in deze kwade plaats? Het is geen plaats van zaad, noch van vijgen, noch van wijnstokken, noch van granaatappelen; ook is er geen water om te drinken. (SV)