

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Fortunatus>

Fortunatus (Lat. *Fortunatus*, Gr. ?????????? Phortou'natos) was een heilige te Corinthe die Paulus noemt in 1 Cor 16:17. Zijn naam komt verder niet voor in het Nieuwe Testament. De naam is van Latijnse oorsprong en betekent "goed beladen, goed bevrucht; welvarend, gelukkig, gezegend".

1Co 16:17 En ik verblijd mij over de komst van Stefanus en Fortunatus en Achaicus, want zij hebben aangevuld wat van uw kant ontbrak.

(TELOS)

Blijkbaar is het dezelfde persoon als waarop Clemens Romanus (1e eeuw n.C.), opziener van de gemeente te Rome, doelt in zijn eerste brief aan de gelovigen te Corinthe.