

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.mirraheze.org/wiki/Wet_van_Mozes

Wet van Mozes is een bijbelse aanduiding van de wet die God door de bemiddeling van [Mozes](#) aan het volk [Israël](#) heeft gegeven.

God gaf Zijn Wet aan een volk dat reeds gescholeerd had achter het bloed en uit [Egypte](#) was bevrijd. De wet van Mozes is dus gegeven aan een verlost volk.

De wet is rechtvaardig en goed.

Ro 7:12 De wet is dus heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.
(TELOS)

De kern van de wet is de [Tien Geboden](#). Deze '10 woorden' duiden ook aan wie God is.

De wet wordt bezongen in Psalm 119, dat uit 22 coupletten bestaat, naar de letters van het [Hebreeuwse](#) alfabet.

De Heer Jezus is geboren onder de wet van Mozes en heeft deze wet volmaakt nageleefd. De wet is door Mozes gegeven, doch de genade en de waarheid is door [Jezus Christus](#) geworden (Joh. 1:17). Met de komst van Christus en van de Heilige Geest is een nieuwe tijdsperiode aangebroken: de [bedeling](#) van de genade.

Een gelovige in Christus is met Christus gestorven voor de [zonde](#) en de wet en dan ook niet onderworpen aan het bestel van de wet. Hij is met Christus [opgestaan](#) om in nieuwheid van leven te wandelen. Hij leeft onder de heerschappij van de genade. Hij is niet bandeloos of wetteloos, maar aan Christus onderworpen. Gods [Woord](#) en Gods [Geest](#) leren hem hoe hij moet leven (Tit. 2:11-14). Wandelend door de Geest vervult hij de wet van Christus.

Ro 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.
(NBG51)

Meer informatie

Ger de Koning, *De christen en de wet*, Uitgeverij: Johannes Multimedia 2010. Pagina's: 106. [Download](#) van OudeSporen.nl

Hugo Bouter, *Wet versus Genade; over de reikwijdte van de Tien Woorden*. Boeken om de Bijbel: Gouda, 2013. [Download](#) van OudeSporen.nl