

Tigris, ook genoemd *Tiger* of naar het Hebreeuws *Hiddekel*, is een van de beide hoofd rivieren van [Tweestromenland](#) (Mesopotamië). De andere is de rivier Eufraat.



Kaart [1](#): De beide hoofd rivieren van Tweestromenland. De Tigris stroomt ten oosten van de Eufraat.
(Klik op de kaart om deze te vergroten)

De Tigris is een van de vier rivieren die bij de hof van Eden.

Ge 2:10 Een rivier kwam voort uit Eden om de hof te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier [hoofdstromen].

Ge 2:14 En de naam van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is de Eufraat.

Daniël schrijft:

Da 10:4 Op de vierentwintigste dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris.
(HSV)

Da 10:4 En op den vier en twintigsten dag der eerste maand, zo was ik aan den oever der grote rivier, welke is Hiddekel.

(SV)

Voetnoot

[1. ?](#) A. van Deursen, *Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis*, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.