

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wi...van_het_Zuiden

De **Koning van het Zuiden** is een bijbelse naam voor de koning (farao) van [Egypte](#).

Wat het Zuiden is, wordt bepaald door de ligging van Israël. Egypte ligt immers ten zuidwesten van Israël.

Van de koning van het Zuiden is bijvoorbeeld sprake in Dan. 11:5

Da 11:5 En de koning van het Zuiden, die een van zijn vorsten is, zal sterk worden; doch [een] [ander] zal sterker worden dan hij, en hij zal heersen; zijn heerschappij zal een grote heerschappij zijn.

(SV)

In Dan. 11:5 is de koning van het Zuiden Ptolemeüs I Soter (323-285 v.Chr.), een van de generaals ('een van zijn oversten') van Alexander de Grote. Een andere vorst, Seleucus I, een andere veldheer van Alexander veroverde met behulp van Egyptische troepen Babylonië en stichtte daarmee een rijk dat in omvang nog groter was dan dat van Egypte.

Bron

Tekst voor tekst, commentaar bij Dan. 11:5