

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

[https://christipedia.miraheze.org/wiki/Vader_\(God\)](https://christipedia.miraheze.org/wiki/Vader_(God))

God wordt de **Vader** genoemd. Hij is de Vader van allen die uit Hem geboren zijn. Ter onderscheiding van de Zoon, die eveneens God is, wordt de Vader wel genoemd *God de Vader*.

De Zoon noemt Hem 'de **levende** Vader', door Wie Hij leeft.

Joh 6:57 Zoals de levende Vader Mij heeft gezonden en Ik leef door de Vader, zo zal ook degene die Mij eet, leven door Mij. (TELOS)

De Zoon is **in de schoot** van de Vader.

Joh 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard. (TELOS)

Hij is in de Vader en de Vader is in Hem. De Vader blijft in Hem.

Joh 14:10 Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet vanuit Mijzelf, maar de Vader die in Mij blijft, Die doet de werken. (TELOS)

De Vader wordt door de Zoon **gekend** en door hen aan wie de Zoon de Vader openbaart.

Mt 11:27 Alles is Mij overgegeven door mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.

Lu 10:22 Alles is Mij overgegeven door mijn Vader, en niemand weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.

Joh 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard.

Joh 7:29 Ik ken Hem, omdat Ik van Hem ben uitgegaan en Hij Mij heeft gezonden.

Joh 8:55 En toch kent u Hem niet, maar Ik ken Hem; en als Ik zeg dat Ik Hem niet ken, zal Ik u gelijk zijn: een leugenaar. Maar Ik ken Hem en bewaar zijn woord.

De Vader heeft **de Zoon gezonden** en **van Hem getuigd**. De Zoon is van Hem uitgegaan.

Joh 5:37 En de Vader die Mij heeft gezonden, Die heeft van Mij getuigd. U hebt noch zijn stem ooit gehoord, noch zijn gedaante gezien,

Joh 6:57 Zoals de levende Vader Mij heeft gezonden en Ik leef door de Vader, zo zal ook degene die Mij eet, leven door Mij. (TELOS)

Joh 7:29 Ik ken Hem, omdat Ik van Hem ben uitgegaan en Hij Mij heeft gezonden. (TELOS)

De Vader, die in de Zoon is, doet de **werken** door de Zoon. De woorden die de Heer Jezus sprak, waren de **woorden** van de Vader.

Joh 14:10 Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet vanuit Mijzelf, maar de Vader die in Mij blijft, Die doet de werken. (TELOS)

De Vader is **onzienlijk voor ons**. Niemand dan alleen de Zoon heeft de Vader gezien.

Joh 6:45 Er staat geschreven in de profeten: 'En zij zullen allen door God geleerd zijn'. Ieder die van de Vader heeft gehoord en geleerd, komt tot Mij.

Joh 6:46 Niet dat iemand de Vader heeft gezien, dan alleen Hij die van God is gekomen; Deze heeft de Vader gezien.

(TELOS)

Joh 1:18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard.

Joh 5:37 En de Vader die Mij heeft gezonden, Die heeft van Mij getuigd. U hebt noch zijn stem ooit gehoord, noch zijn gedaante gezien,

1Jo 4:12 Niemand heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt.

1Ti 6:16 Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! Amen.(TELOS)

De onzienlijke Vader is door de Zoon op aarde **zichtbaar gemaakt**. Hij is het Beeld van de Onzienlijke God.

Col 1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, (TELOS)

Wie de Zoon heeft gezien, heeft de Vader de gezien.

Joh 14:9 Jezus zei tot hem: Ben Ik zo lange tijd bij u en heb je Mij niet gekend, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien; hoe zeg je dan: Toon ons de Vader?

Joh 14:10 Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet vanuit Mijzelf, maar de Vader die in Mij blijft, Die doet de werken.

(TELOS)

Joh 15:24 Als Ik niet de werken onder hen had gedaan die niemand anders heeft gedaan, hadden zij geen zonde; maar nu hebben zij zowel gezien als gehaat zowel Mij als mijn Vader. (TELOS)

Wie de Zoon kent, **kent** de Vader.

Joh 8:19 Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: U kent noch Mij, noch mijn Vader. Als u Mij zou kennen, zou u ook mijn Vader kennen.

Joh 14:9 Jezus zei tot hem: Ben Ik zo lange tijd bij u en heb je Mij niet gekend, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien; hoe zeg je dan: Toon ons de Vader?

(TELOS)

Degene die tot Jezus komt, is daartoe tot door de Vader **getrokken**. De Vader heeft hem geleerd.

Joh 6:44 Niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader die Mij heeft gezonden, hem trekt; en Ik zal hem opwekken op de laatste dag.

Joh 6:45 Er staat geschreven in de profeten: 'En zij zullen allen door God geleerd zijn'. Ieder die van de Vader heeft gehoord en geleerd, komt tot Mij.

(TELOS)

De Vader heeft alles aan de Zoon **overgegeven**.

Mt 11:27 Alles is Mij overgegeven door mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.

Mt 11:27 Alles is Mij overgegeven door mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon Hem wil openbaren.

(TELOS)