

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Celibaat>

Celibaat is de zelf verkozen blijvend ongehuwde staat. Wie voor deze weg kiest leeft *celibatair*. Het woord *Celibaat* komt van het Latijns *caelebs* of *coelebs* (= ongehuwd).

Aangezien seksuele omgang enkel binnen het huwelijk toegelaten is, houdt het celibaat volledige seksuele onthouding in.

In de [Rooms-Katholieke Kerk](#) worden in de regel alleen mannen tot het priesterschap toegelaten die bij hun wijding tot diaken de gelofte hebben afgelegd om ongehuwd te blijven.

Celibaatsplicht

In de Rooms-Katholieke Kerk moeten priesters en kloosterlingen ongehuwd blijven. In 1139 kwam er een algemeen verbod op het wijden van getrouwde priesters. Hun vrouwen werden nadien consequent aangemerkt als 'concubines' of 'hoeren'.

Het celibaat is echter geen Goddelijke inzetting. De hoogste rooms-katholieke geestelijke in het Verenigd Koninkrijk heeft dat in 2013 bevestigd^[1]. De Reformatie wees het celibaat af.

Het gaat **tegen de goede leer** in om een groep gelovigen, in het bijzonder hen die zich aan God toewijden, te verplichten ongehuwd door het leven te gaan.

1Ti 4:1 De Geest nu zegt uitdrukkelijk, dat in de latere tijden sommigen van het geloof zullen afvallen, terwijl zij zich zullen bezighouden met verleidende geesten en leringen van demonen

1Ti 4:2 die in huichelarij leugen spreken en hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid.

1Ti 4:3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich van voedsel te onthouden, dat God geschapen heeft om met dankzegging te worden genuttigd door hen die geloven en de waarheid kennen.

1Ti 4:4 Want al het door God geschapene is goed en niets is verwerpelijks als het met dankzegging wordt genomen,

1Ti 4:5 want het wordt geheiligd door Gods woord en door gebed.

1Ti 4:6 Als je deze dingen de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar van Christus Jezus zijn, opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, die je nauwkeurig hebt nagevolgd.

1Ti 4:7 Verwerp echter de ongodelijke oude-vrouwen-fabels. Oefen je echter in de godsvrucht.

1Co 7:28 Maar ook al trouwt u, u zondigt niet; en al trouwt de maagd, zij zondigt niet.

Het onderhouden van de celibaatsplicht is moeilijk en **voor velen ondoenlijk**. Een onderzoek onder ruim achthonderd Poolse priesters wees uit dat een op de drie vrijblijvende seks heeft gehad met gemeenteleden, dat 12 procent van de priesters met een vrouw samenleeft en dat ruim de helft van de priesters graag een gezin zou stichten (2009)^[3]. Volgens een Schotse kardinaal is het overduidelijk dat veel priesters moeite hebben met een celibatair leven^[2].

Volgens Gods Woord is het beter te trouwen dan van begeerte te branden.

1Co 7:8 Maar tot de ongetrouwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ook ik.

1Co 7:9 Maar als zij zich niet kunnen onthouden, laten zij trouwen; want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.

Volgens de Schrift is elke gelovige in beginsel een priester. Elke gelovige kan zijn priesterschap uitoefenen in gehuwde of ongehuwde staat.

Voetnoot

1. ? Dat stelt de Schotse kardinaal Keith O'Brien, zie [Schotse kardinaal bepleit afschaffen celibaat in Rooms-Katholieke Kerk](#), nieuwsartikel op RefDag.nl, 22 feb. 2013

2. ? Zie [Schotse kardinaal bepleit afschaffen celibaat in Rooms-Katholieke Kerk](#), nieuwsartikel op RefDag.nl, 22 feb. 2013

3. ? Volgens een nieuwsbericht uit 2009.