

**Johannes Jacobus van Oosterzee** (1817-1882) was een Nederlands theoloog, predikant en dichter. Hij was predikant in Eemnes-Binnen, Alkmaar en Rotterdam. In 1863 werd hij hoogleraar theologie aan de Universiteit van Utrecht. Hij was een welsprekende redenaar, een poëtisch schrijver en een verdediger van het christelijk geloof. Hij was van een gematigde orthodoxie. Zijn leuze was: "Christen is mijn naam, Gereformeerd mijn bijnaam".

Portretten van Oosterzee: <http://www.dbnl.nl/auteurs/beeld.php?id=oost028>

## Geschriften

Enkele gedigitaliseerde en online beschikbare werken:

- [Christus en de heidenwereld](#) (1851).
- [Levensvragen](#) (1860)
- [Het leven van Jezus](#) (1865)
- [Reformatie en Revolutie](#) (1867)
- [Geloofsstrijd: een tijdperk](#) (1868)
- En [andere werken](#) (op Google Books)

## Meer informatie

Artikel [Jan Jacob van Oosterzee](#), op Wikipedia.org (Engels)

Artikel *Oosterzee (Johannes Jacobus van)*, in Christelijke Encyclopedie (1925).

Bibliografisch artikel [J.J. van Oosterzee](#) op DBNL.nl

Bibliografisch overzicht [Oosterzee, Johannes Jacobus van](#), op Neocalvinisme.nl