

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wiki/Evan_Roberts



Evan Roberts (Loughor, 8 juni 1878 - Cardiff, 29 september 1951) was een Welshe opwekkingsprediker. Hij stond aan de basis van de grote opwekking in 1904 in Wales, Engeland

In zijn overlijdensbericht in de Western Mail (een regionale krant in Wales) werd zijn leven als volgt opgesomd: "Hij was een man die vreemde dingen had ervaren. In zijn jeugd leek hij de hele natie in de palm van zijn hand te hebben. Hij verdroeg zware spanningen en onderging radicale veranderingen in doen en denken, maar aan zijn religieuze overtuigingen bleef hij tot het einde toe vasthouden."

Zijn jeugd

Hij werd geboren als zoon van Henry en Hannah Roberts. Hij groeide op in een calvinistisch-methodistisch gezin en was een serieus kind dat regelmatig naar de kerk ging en 's nachts Bijbelteksten uit zijn hoofd leerde. Van zijn elfde tot zijn drieëntwintigste werkte hij samen met zijn vader in de kolenmijnen.

Bediening

In 1904 begon Roberts in Newcastle Emlyn te studeren voor zijn latere geestelijke bediening. Een bezoek aan een dienst in Blaenau-erch waarin Seth Joshua voorging, leidde tot een ervaring die vorm gaf aan zijn geloof in de Doop met de Heilige Geest. In oktober van dat jaar begon Roberts het evangelie te verkondigen in een reeks kleine samenkomsten. Dit had tot zijn betrokkenheid bij de Opwekking in Wales tot gevolg, en al snel trok hij de aandacht van vele duizenden gelovigen.

De vier punten waar hij de nadruk op legde bij zijn bediening waren:

- 1 - Het belijden van alle zonde (christendom)|zonden
- 2 - Afrekenen met al het twijfelachtige in het persoonlijk leven (zonden)
- 3 - De bereidheid om de Heilige Geest altijd direct te gehoorzamen
- 4 - Jezus Christus in het openbaar belijden

Inzinking

Roberts kreeg in 1906 een zenuwinstorting. Terwijl hij bij Welshe evangeliste Jessie Penn-Lewis thuis herstelde schreef hij samen met haar het in 1912 gepubliceerde boek Oorlog tegen de Heiligen.

Zijn latere leven

Hoewel Roberts in 1926 terugkeerde naar Wales bracht hij het latere deel van zijn leven door met het schrijven van gedichten en het corresponderen met geestelijken. Hij sprak niet meer in het openbaar en leed bij tijd en wijle onder depressies. Dit kwam doordat hij teleurgesteld raakte over het verdwijnen van de resultaten van de opwekking. De opwekking was zijn "bergtop-ervaring", en met het wegebben van deze "golf van Gods Geest" kwam hij in een gat terecht. Hij "leefde" voor de opwekking, en plotseling was de opwekking voorbij. Zo raakte hij zijn levensdoel kwijt. Brynmor Pierce Jones schrijft in zijn biografie over Evan Roberts dat zijn neerslachtigheid ook mede veroorzaakt werd door de nood in de wereld ten tijde van de eerste wereld oorlog. Juist omdat hij zo'n gevoelige natuur had, trok hij zich die nood erg aan. Hij leed er sterk onder en kwam ook daardoor in een depressie terecht.

Evan Roberts overleed op 72-jarige leeftijd. Hij werd in het familiegraf van de Roberts begraven achter de Moriah Kapel in Zuid-Wales.

Externe links

- * [Evan Roberts and the Welsh Revival \(Engels\)](#)
- * [Welsh Revival of 1904 \(Engels\)](#)