

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Micha>

Micha is de naam van een boek in het [Oude Testament](#) en van de [profeet](#) die het boek geschreven heeft. Het geschrift behoort bij de groep van “kleine profeten”. Het woord van God geschiedde tot hem in de 2^e helft van de 8^e eeuw v.Chr.

Inhoud:

| | |
|------------------------------------|----------|
| Boodschap | 2 |
| Indeling en overzicht | 2 |
| Varia | 3 |
| Bronnen | 7 |
| Voetnoot | 8 |

De **naam** 'Micha' betekent "Wie is als Jahweh?", "Wie is gelijk de HEERE?".

De profeet kwam uit het plaatsje Moreseth-Gad (ook gespeld *Morechet*), dat in Zuidwesten van Juda lag. Het gebruik van vele termen die gangbaar waren/zijn in het boerenleven, geeft blijk van **afkomst**.

Micha trad op in Juda in de **tijd** van achtereenvolgens de goede koning [Jotham](#) (regeerde 756-741 v.C.), de slechte koning [Achaz](#) (741-725) en de goede koning [Hizkia](#) (725-697), koningen van Juda (2 Kon. 15 - 20). Dit plaatst hem in de tijdsperiode van 756 tot 697 v. Chr. Hij was een tijdgenoot van Jesaja, hoewel Micha enige jaren later optrad.

Achaz was een goddeloze vorst, die gegoten beelden voor de Baäls maakte, zijn zonen door het vuur liet gaan (2 Kon. 16:3; 2 Kron. 28:2), hij bracht offers op hoogten en heuvels en 'onder elke bladerrijke boom' (2 Kron. 28:4). God gaf Achaz over in de hand van Syrië, zodat een grote groep gevangen werd weggevoerd. Pekah, de koning van het Tienstammenrijk, sloeg in Juda 120.000 man dood (2 Kron. 28:6).

Boodschap

In zijn boek richt Micha zich tot beide rijken Juda (2-stammenrijk) en Israël (10-stammenrijk), maar in het bijzonder tot Juda. Micha getuigde in Juda in krachtige taal tegen de zonden van de priesters in de tempel en van het volk. Daarnaast hekelde hij valse profeten, die beweerden profeet van de Heer te zijn, maar hun positie gebruikten om valse hoop en verkeerde inzichten te verkondigen.

Hij profeteerde de ondergang van zowel het 10-stammenrijk (= Israël) als het 2-stammenrijk (= Juda). Doch, terwijl Israël ondergaat, zal Juda door God getuchtigd en behouden worden. Want Juda mag dan in de handen van de wereldvolken vallen, straks komt over hen het oordeel, en zal Gods volk tot zegen van de mensheid worden verhoogd. Hij besluit met beloften over het herstel van het volk, de vergeving van zonden en de heerlijkheid van de regering van de Messias.

De belofte van heil trekt zich samen in de Messias, wiens vrederijk zich over de gehele aarde zal uitbreiden. Evenals zijn tijdgenoot Jesaja voorzegt hij heel duidelijk de komst van de Messias. Zelfs is een enkel gedeelte van zijn profetie woordelijk gelijk aan dat Jesaja, vergelijk hoofdstuk 4 met Jes. 2.

Zijn boekje biedt een "profetisch ver-gezicht", vergelijkbaar met het uitzicht dat iemand vanaf een bergtop heeft: hij ziet alleen de andere bergtoppen, de nabije en verafgelegen toppen. Echter wat in de dalen is, ziet de profeet niet. De profeet Micha profeteerde van zijn gezichtspunt over gebeurtenissen die zowel in de direct toekomst als in de verre toekomst zouden plaats vinden.

Indeling en overzicht

Dit boek, dat 7 hoofdstukken telt, bestaat uit 4 delen.

Hfdst. 1-3. Een aankondiging van Gods oordeel, zowel over Israëls als over Juda's zonde, en aanwijzing van de bijzondere oorzaken: hebzucht van de rijken, verwerping van het profetische woord en verdrukking van de armen.

Hfdst. 4-5. De heilsraad van God met Zijn volk. Sion zal uit de vernedering worden hersteld. Babels ballingschap loopt niet uit op de eeuwige ondergang van het volk. God komt tot heerschappij over de

volken, als de Heerser in Israël uit Bethlehem-Efratha zal geboren zijn. De volken zullen komen tot de berg van de Here om zich te stellen onder de hoede van de Koning uit Efratha, "die vrede zal zijn." (5:3b)

Hfdst. 6-7:6. Opnieuw worden oordelen aangekondigd.

Hfdst. 7:7-20. De verwachting van het getrouwe overblijfsel.

C. Lindeboom^[1] vat de hoofdstukken 6 en 7 samen in één deel: "De ware heilsweg. God is rechtvaardig in Zijn oordelen. Dat te erkennen en gerechtigheid te betrachten, is voor Israël de weg. Het klemmt zich temidden van de oordelen vast aan Zijn ontferming."

Varia

Micha 4:1-4 is bijna woordelijk gelijk aan Jes. 2: 2-5, waarin vrede op aarde wordt beschreven.

Micha 5:1 toont aan, dat de Messias in Bethlehem Ejratha geboren zou worden.

Mich 7:18-20 geeft uitdrukking aan grote bewondering voor God, die de overtredingen en zonden vergeeft, ze werpt in de diepten van de zee, zodat ze niet meer te vinden zijn. Dit herinnert aan de vergeving van zonden waarvan de Psalmen (103:12), Jesaja (43:25; 44:22) en Jeremia (31:34b) ook spreken. Deze toezeggingen zullen in vervulling gaan, wanneer Israël als volk, zich zal bekeren (Rom. 11:25-35). De gelovigen in onze tijd mogen nu reeds van de vergeving van zonden overtuigd zijn (Ef. 1:7 en andere plaatsen).

Hieronder een gedeelte uit het boek Micha.

| | |
|--|---|
| <p>Micha 6:6-8</p> <p>Mic 6:6 Waarmee zal ik de HEERE tegemoetgaan [en] mij buigen voor de hoge God? Zal</p> | <p><i>De Nederlandse zangeres Anja Schraal zingt Micha 6:6-8 in het Duits. Duur: 3 min. 44 sec.</i></p> |
|--|---|

ik
 Hem
 tegemoetgaan
 met
 brandoffers,
 met
 eenjarige
 kalveren?

Duits:
 Womit
 soll
 ich
 vor
 den
 HERRN
 treten,
 mich
 beugen
 vor
 dem
 hohen
 Gott?
 Soll
 ich
 mit
 Brandopfern,
 mit
 einjährigen
 Kälbern
 vor
 ihn
 treten?

Mic
 6:7
 Zou
 de
 HEERE
 behagen

scheppen
in
duizenden
rammen,
in
tienduizenden
oliebeken?
Zal
ik
mijn
eerstgeborene
geven
[voor]
mijn
overtreding,
de
vrucht
van
mijn
[moeder]schoot
[voor]
de
zonde
van
mijn
ziel

Duits:
Hat
der
HERR
Wohlgefallen
an
Tausenden
von
Widdern
oder
an
unzähligen
Strömen
Öl?
Soll

ich
meinen
Erstgeborenen
geben
für
meine
Übertretung,
die
Frucht
meines
Leibes
für
die
Sünde
meiner
Seele?

*Mic
6:8
Hij
heeft
u,
mens,
bekendgemaakt
wat
goed
is en
wat
de
HEERE
van
u
vraagt:
niets
anders
dan
recht
te
doen,
goedertierenheid
lief
te*

hebben
 en
 ootmoedig
 te
 wandelen
 met
 uw
 God.

Duits:
 Es
 ist
 dir
 gesagt,
 Mensch,
 was
 gut
 ist
 und
 was
 der
 HERR
 von
 dir
 fordert:
 was
 anders
 als
 Recht
 tun,
 Liebe
 üben
 und
 demütig
 wandeln
 mit
 deinem
 Gott?

Bronnen

H. Moll, *Wat zegt Gods Woord over ...?*, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 75-76. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 4 juni 2014 verwerkt.

C. Lindeboom, *Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis* (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Plumers van de uitgave uit 1929), blz. 58-59. Hieruit is, onder toestemming, op 15 juni 2014 tekst gebruikt.

Voetnoot

[1. ?](#) C. Lindeboom, *Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis* (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Plumers van de uitgave uit 1929), blz. 59.