

Het woord '**welvaartsevangelie**' is een afkeurende benaming voor de boodschap van sommige predikers die beweren "dat, als je maar goed gelooft – en vooral als je veel geld aan je voorganger/kerk geeft – je grote persoonlijke welvaart en succes zult ontvangen." [1]

"Dit is onbijbels; sommige van de heiligste christenen waren straatarm, met name doordat zij alles weggaven. Wie gelooft dat God je veel wil geven als jij het wilt weggeven, is géén aanhanger van een welvaartsevangelie, want zo iemand zoekt geen persoonlijke welvaart of succes, maar alleen Gods koninkrijk." [1]

Meer informatie

Zie een kort artikel van Willem Ouweneel: [Welvaartsevangelie](#).

Voetnoot

[1] Aldus volgens Willem Ouweneel, [Misverstanden over TRIN](#), op [WillemOuweneel.nl](#)